

Taalcoaching
Capelle

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

De nieuwsbrief bevat veel *links* naar internet. Deze kun je volgen via de digitale versie. Ook al onze eerdere nieuwsbrieven kun je vinden via de QR-code.



NUMMER 44
DECEMBER 2024

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL

ELS TIJL IS TAALCOACH VAN HET JAAR

Els Tijl is gekozen tot de nieuwe 'Taalcoach van het Jaar'. Dit is een eretitel om (inmiddels 160) taalcoaches in het zonnetje te zetten en meer bekendheid te geven aan het vrijwilligerswerk dat taalcoaching is.

Wethouder Harriët Westerdijk maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst bij Brownies & Downies.

Trofee en presentjes

Els Tijl heeft na haar werk als docent bij het Zadkine, zich aangemeld bij de Stichting Taalcoaching Capelle en is inmiddels al ruim vier jaar als taalcoach actief.

Taal als verbindmiddel



Harriët Westerdijk (l.) en Els Tijl

Wethouder Westerdijk benadrukte daarbij hoe belangrijk het werk van een vrijwilligersorganisatie als Taalcoaching Capelle is: "De taal is hét middel bij uitstek waarmee mensen verbinding kunnen maken met hun medeburgers en volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij".

Rijker leven

Els ging in haar dankwoord vooral in op wat het voor haar betekent om taalcoach te zijn: "Door met de ander te praten, door goed te luisteren wordt je leven rijker, en zeker in deze tijd waarin mensen met een andere achtergrond vaak met argwaan worden bekeken, is ons werk extra belangrijk."

Laatste keer

Harriët Westerdijk vertelde tot slot dat dit de laatste keer is dat zij deze trofee heeft uitgereikt, omdat inmiddels bekend is dat zij is voorgedragen als burgemeester van onze buurgemeente Krimpen aan den IJssel. Voorzitter Harrie Sprengers dankte haar voor haar grote betrokkenheid bij het werk van de stichting Taalcoaching Capelle en sprak de hoop uit dat haar opvolger dezelfde interesse zal tonen.

Tot slot werd een achttal nieuwe taalcoaches welkom geheten. Daarnaast werd afscheid genomen van Jeroen Mol, die na 9 jaar actief als taalcoach gewerkt te hebben wegens een verhuizing Capelle verlaat.



Harriët Westerdijk en Jeroen Mol

Taal is oefenen

Het leren van een nieuwe taal gaat verder dan de taalles – juist door heel veel te oefenen maak je echte stappen! Als taalvrijwilliger help je niet alleen met het begrijpen van nieuwe woorden, maar vooral met het oefenen van dagelijkse gesprekjes. Door samen in een veilige omgeving te oefenen, krijgt je deelnemer meer zelfvertrouwen om sneller Nederlands te spreken en groeit de woordenschat. In deze nieuwsbrief delen we handige tips om jouw deelnemer(s) te ondersteunen bij het toepassen van de Nederlandse taal in het dagelijks leven. [Vind alle informatie hier!](#)



José Luijpen is maandagochtend op kantoor

Omdat Roelie om gezondheidsredenen nu niet haar diensten in ons kantoor kan draaien, hebben we José bereid gevonden om tot het einde van het jaar naast Wil de administratie te verzorgen. José zal 's maandags van 10 tot 12 uur aanwezig zijn op het kantoor.

de Bibliotheek aan den IJssel **Taalcafé in de bieb—nu ook 's avonds!**

Samen met taalvrijwilligers gaat je leerling de Nederlandse taal oefenen. Allerlei onderwerpen worden er besproken, zodat ze de Nederlandse taal nóg beter gaan begrijpen.

Nieuwe mensen ontmoeten, taalspelletjes doen en met elkaar praten, dit alles in een heel ontspannen en gezellige sfeer.

Iets voor jouw leerling?

Aanmelden hoeft niet. Gewoon binnenlopen. Misschien goed als je de eerste keer met je leerling meegaat om het ijs te breken.

Het taalcafé is er dinsdags om 11 uur en dondags om 14.30 uur.

En nu dus ook 's avonds: elke woensdag van 19 tot 20 uur.

Wie dit leest is...

We zouden nu weleens willen weten, hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt! [Als je via deze link](#) een mailtje naar ons stuurt (wel doen hoor, wij vinden dat erg belangrijk!!) dan

'Mensen hebben contact met mensen nodig'

Onze leerling **Romina Hosainchi** is welzijnsmaatje en bezoeker/vrijwilliger. Ze komt uit Iran, is een jaar in Nederland en maakt zich onze taal snel eigen.

[Lees hier het mooie kennismakingsinterview](#) dat Romina had met de Capelse Courant en laat je inspireren!



NIEUWSBRIEVEN:

de Bibliotheek
aan den IJssel



Agenda's

- [Agenda Wat is er te doen in Capelle](#)
- [Agenda Bibliotheek aan den IJssel](#)

Nieuwjaarsreceptie: donderdagavond 16 januari, 19 uur
Bij Brownies & Downies. JE MOET JE WEL [AANMELDEN!](#)



Praathuis:

Vrijdag 7 maart
Dinsdag 6 mei
Woensdag 2 juli

15.30 uur tot 17.00 uur bij Brownies & Downies



Taalcoaching
Capelle

Nieuwjaarsreceptie
16 januari—19 uur
Meld je aan!

IN DE BOEKENKAST

Deze keer schenken wij geen aandacht aan een speciaal boek, maar aan de boekenkast in het algemeen.

Dankzij suggesties van onze taalcoaches, hebben wij al veel nuttige boeken en ander lesmateriaal aangeschaft.

Er is nog ruimte over in de boekenkast.

Vandaar onze oproep: hebben jullie het idee dat wij onze toch uitgebreide collectie nog zouden moeten aanvullen met boeken of andere materialen die je goed zou kunnen gebruiken bij je lessen? Laat het ons dan alsjeblieft weten, graag vóór het einde van dit jaar.

[Stuur een mail](#) met je suggestie(s) naar het bestuur. Dank je voor het meedenken!

Veel dank namens Roelie!

Onze Roelie is overstelpt met wenskaarten en berichtjes na haar mailtje over haar gezondheidstoestand. Ze is daar erg van onder indruk en er heel blij mee. Zij wil al diegenen die aan haar denken hierbij heel hartelijk bedanken!

Het bestuur en de administratie wensen alle vrijwilligers en externe relaties van Taalcoaching Capelle bijzonder mooie kerstdagen toe en veel voorspoed in het nieuwe jaar!

Lees clubs voor anderstaligen van alle niveaus in de bieb

Iedere dinsdagochtend van 10 tot 11 uur zijn er in de bieb **leesclubs** voor verschillende niveaus. Wij zien graag dat onze taalcoaches hun leerlingen die binnen de doelgroep vallen stimuleren om daaraan deel te nemen.

De leesclub voor anderstaligen wordt begeleid door ervaren taalvrijwilligers. Samen met hen wordt er gelezen. Op deze manier:

- Leer je veel nieuwe woorden
- Leer je teksten beter te begrijpen door er samen over te praten
- Heb je meer leesplezier en geniet je samen van verschillende verhalen

Er wordt tijdens de bijeenkomsten gewerkt met verschillende materialen, de Startkrant, en Eenvoudig Communiceren boeken op niveau.

Er zijn 4 leesclubs

1. Leesclub voor alfa-cursisten
2. Leesclub voor beginnende taalleerders (A1/A2)
3. Leesclub voor gevorderden (A2/B1)
4. Leesclub voor gevorderden (B1/B2)

Iets voor jouw leerling?

Stuur een [mail naar Inge Olivier, NT2-specialist](#). Er zal eerst een kort intakegesprek plaatsvinden met de leerling om het juiste niveau te bepalen.

Vermeld bij je e-mail:

- Leesclub voor anderstaligen
- Je naam (of die van je leerling)
- Je telefoonnummer (of die van je leerling)



TAALCOACH IN BEELD



Rinia's inspirerende
verhaal

Deze maand zetten we een bijzondere taalcoach in het zonnetje: Rinia. Sinds 2000 woont ze in Capelle aan den IJssel, maar haar roots liggen in Suriname, waar ze jarenlang als leerkracht heeft gewerkt. Op de basisschool en later op de middelbare school gaf ze les met passie. Diezelfde passie voor het onderwijs draagt ze nu over in haar werk als taalcoach.

Thuis stond ze nooit stil, want ze is moeder van maar liefst 14 kinderen: acht jongens en zes meisjes. Geen van hen zat bij haar in de klas, want haar kinderen gingen naar een katholieke school, terwijl zij les gaf op een christelijke school. Zelf was Rinia enig kind en werd ze door haar ouders flink betutteld. "Misschien daarom dat ik voor een groot gezin heb gekozen," vertelt ze lachend. Inmiddels is haar familie uitgegroeid tot 26 kleinkinderen en 32 achterkleinkinderen. Haar hoofd werkt nog als een klok, want alle verjaardagen staan netjes op de kalender. En op iedere verjaardag belt ze op, zingt een liedje en maakt een gezellig praatje. Zelfs met de kinderen en kleinkinderen in Suriname heeft ze via FaceTime regelmatig contact.

Een bijzondere start als taalcoach

Rinia's avontuur als taalcoach begon op een onverwacht moment. Ze liep over de markt toen ze werd aangesproken door Harry, die vroeg of ze interesse had om taalcoach te worden. "Ben ik daar niet te oud voor?" reageerde ze verbaasd. Harry antwoordde: "U ziet er nog heel goed uit en u praat ook nog erg vlot." En zo begon haar reis.

Rinia's achtergrond als lerares handelswetenschappen en boekhouden gaf haar al een sterke basis. Ook had ze ooit examen willen doen voor de Nederlandse Akte, maar dat examen verliep allesbehalve vlekkeloos. De examinerator wilde graag 's avonds met haar afspreken, waarop Rinia kordaat reageerde: "Gaat u door met examineren of blijft u babbelen? Anders ga ik naar huis." Met haar vastberadenheid haalde ze al haar aktes. "Niet door achterover te liggen, maar door voorovergebogen te studeren," grapt ze.

Uitdagingen en doorzettingsvermogen

Het begin als taalcoach verliep niet zonder obstakels. Haar eerste afspraak met een leerling, een dame bij de bibliotheek, eindigde teleurstellend: de dame zag Rinia en liep weg. "Dat was een klap in mijn gezicht," herinnert ze zich. Haar tweede poging met een Chinees echtpaar verliep ook stroef, want de vrouw, die alleen Engels sprak, haakte af. Zelfs haar derde leerling was onbereikbaar.

Gelukkig gaf Rinia niet op. "Van mijn vader heb ik geleerd nooit op te geven." En dat doorzettingsvermogen loonde. Haar huidige leerling, een jonge Marokkaanse vrouw, blijkt een lot uit de loterij. Samen leren ze niet alleen Nederlands, maar ook alledaagse vaardigheden zoals winkelen, breien en haken. "We hebben het samen geweldig," zegt Rinia trots.

Levenslust en wijsheid

Naast haar werk als taalcoach geniet Rinia van haken, breien, koken en puzzelen. Voor al haar achterkleinkinderen breidt ze persoonlijke cadeautjes, en ze houdt alles bij via WhatsApp. "Voor mijn kinderen ben ik een wandelende telefoongids en verjaardagskalender," grapt ze. Haar humor is haar kracht, zoals blijkt wanneer de huisarts naar haar geboortedatum vraagt: "Die is nog steeds niet veranderd!"

Voor nieuwe taalcoaches heeft ze een gouden tip: "Wees geduldig, luister goed en verdeel lange woorden in lettergrepen." Rinia bewijst dat leeftijd geen grens hoeft te zijn om anderen te helpen. Wat een inspiratie!