

Taalcoaching
Capelle

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

De nieuwsbrief bevat veel *links* naar internet. Deze kun je volgen via de digitale versie. Ook al onze eerdere nieuwsbrieven kun je vinden via de QR-code.



NUMMER 41
MAART 2024

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL

Er komt weer een training voor beginners aan. Meld je snel aan!

Op **woensdagmiddag 27 maart** geeft Inge Olivier weer een cursus voor onze nieuwe (beginnende) taalcoaches. Plaats: een van de zalen in de bieb op de 1e etage. De cursus vangt aan om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. **Aanmelden bij de administratie (graag zo snel mogelijk) is noodzakelijk.**

Training voor gevorderden/herhalingscursus

Inge gaf ook enige tijd geleden een training voor taalcoaches met enige ervaring. Die werd met veel enthousiasme ontvangen. Als er voldoende belangstelling voor is, organiseren we er graag weer een!

Laat het ons weten als je graag deel wilt nemen aan zo'n opfris-cursus. Bij voldoende belangstelling gaan we het regelen!

Ömür is nu docent NT2!

Wij zijn verheugd je te kunnen melden, dat onze **Ömür van der Schaft**, inburgeringsconsulent bij Welzijn Capelle, maar bovenal: taalcoach bij Taalcoaching Capelle, is geslaagd voor de studie docent NT2!

Ömür, van harte proficiat met dit mooie resultaat!

ANDERE
NIEUWSBRIEVEN:
de Bibliotheek
aan den IJssel

het
begint
met
taal

Steeds meer jongeren vinden lezen tijdverspilling

Eerder **besteedden wij al aandacht** aan de teloorgang van de leesvaardigheid van onze jeugd. Niet geheel onverwacht (want hoe stop je zo snel een rijdende trein) blijkt die volgens het meest recente **rapport van PISA** nog verder achteruitgegaan te zijn. Betreft het hier de schooljeugd, ook bij de academici blijkt het inmiddels niet zo lekker te gaan. "De helft van de studenten leest nooit een boek," **ontdekte Romy van den Akker**, studente Nederlands en werkzaam bij het Nederlands Letterenfonds. "Ze zitten liever op Tiktok en Instagram of kijken series. Dat is niet alleen slecht voor de taalvaardigheid en studieresultaten." Lees de artikelen via de links in dit artikel en je bent helemaal op de hoogte. Nu de oplossing nog....



de Bibliotheek
aan den IJssel

Themamaanden Allemaal digitaal in de bieb

Deze maand zijn de **themamaanden Allemaal digitaal!** van start gegaan in de Bibliotheek aan den IJssel! Er wordt in de maanden maart en april extra aandacht besteed aan digitale basisvaardigheden en zelfredzaamheid. Hier volgt een greep uit de activiteiten in Capelle:

Digitale gezondheid

Op 4 en 5 maart werd er afgetrapt met een voorproefje van de workshop 'Oefenen met het patiëntenportaal', onderdeel van de reeks *DigiVitaler*, waarin het online regelen en monitoren van gezondheid en zorgbehoeften centraal staat. De gehele workshopreeks zal later dit jaar worden aangeboden.

Digitale veiligheid

In samenwerking met de gemeente Krimpen, de Rabobank en de Politie wordt op 8 april de bijeenkomst *Digitale Veiligheid* georganiseerd. Een middag voor iedereen die meer wil weten over digitaal veilig communiceren en bankieren. Met voorbeelden van diverse vormen van diefstal en fraude + preventietips. Er is koffie en koek en plaats voor ruim 100 mensen, dus zeg het voort! Houd voor meer informatie en aanmelden de [activiteitentekalender](#) in de gaten!

Op 23 april vinden in de bibliotheek in Capelle de ANBO-PCOB kwartaalbijeenkomsten plaats, met als thema *Digitale Veiligheid*. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden via de [activiteitentekalender](#).

Digitaal en financiën

De activiteiten in het kader van de *Week van het Geld* (van 11 tot 15 maart) zijn bij het verschijnen van deze nieuwsbrief al achter de rug.

Reguliere activiteiten

Uiteraard kun je tijdens de themamaanden *Allemaal digitaal!* volgens reguliere tijden en programmering terecht bij de inloopspreekuren van Digitaal Meedoen, Digi-Taalhuis, Digimaatjes en Peuterpret.

Annemarie van de Sande • Coördinator Digi-Taalhuis

Agenda's

15.30-17.00 bij Brownies & Downies:

- Donderdag 4 april **Praathuis**
- Vrijdag 3 mei **Praathuis**
- Maandag 3 juni **Praathuis**



- [Agenda Wat is er te doen in Capelle](#)
- [Agenda Bibliotheek aan den IJssel](#)

IN DE BOEKENKAST

Spreek/Werkboek Mijn verhaal

Het Begint Met Taal heeft een nieuw boekje uitgebracht: **Mijn Verhaal**

Jullie praten over de volgende vragen:

Ik ben ... Wie ben je en wat doe je?

Ik kan ... Waar ben je goed in en wat vind je leuk?

Ik wil ... Wat zijn je dromen en je plannen? Wie kan je helpen?

Als je het werkboek af hebt, weet je als deelnemer:

wat je wil oefenen bij de taalcoaching

wat je wil doen als de taalcoaching afgelopen is, de volgende stap ...!

Het is geschikt voor 1-op-1 taalcoaching en vaste groepjes.

Niveau eind A1 of hoger

Met handige begeleidershandleiding



Nieuwe teamleider inburgering Capelle aan den IJssel stelt zich voor



Mijn naam is **Afia Osman**. Vanaf 1 februari heb ik het stokje overgenomen van Nicolette Lima als teamleider Inburgering Capelle.

De afgelopen jaren heb ik veel verschillende functies mogen uitvoeren binnen het Rotterdamse welzijnswerk. Daarnaast heb ik bij Vluchtelingenwerk gewerkt als trajectbegeleider (wat bij Team Inburgering 'casusregisseur' heet). Als zelfstandige gaf ik trainingen aan Eritrese statushouders over financiën en opvoeden tussen twee culturen.

Verder was ik werkzaam als kwaliteitsmedewerker bij de gemeente. Naast het bewaken van de proceskwaliteit, coachte ik der medewerkers van het team.

Met al deze ervaring hoop ik samen met de casusregisseurs een ontwikkeling op het persoonlijke en professionele vlak te maken. Maar vooral: de inburgeraars van Capelle te helpen bij hún groei! Natuurlijk hebben wij jullie nodig om dit pas echt goed te kunnen doen. Ik hoop dan ook van harte dat wij de samenwerking die er al staat, voort kunnen zetten.

Het lijkt mij leuk om persoonlijk kennis met jullie te maken!

Hartelijke groet,
Afia Osman



TAALCOACH IN BEELD



Willy en Laurens Bastiaans zijn deze keer in beeld. Zij hebben twee dochters en vier kleinkinderen; allemaal jongens. De kleinzoon is allemaal sportief en ze vinden opa wel erg bijdehand. Dat klopt misschien wel: Laurens hoort alles en reageert snel en ludiek.

Willy en Laurens zijn in 1967 getrouwd en hun eerste

woning was aan de Valkenhof in Capelle aan den IJssel. Ze hebben gedurende tien jaar een zijstap gemaakt naar de Kop van Zuid, maar omdat Capelle toch rustiger wonen was zijn ze weer teruggegaan. In Capelle hadden ze ook hun verenigingen en de kerk en ze kennen er veel mensen. Laurens is tot zijn 73e penningmeester/secretaris geweest van de volleybalvereniging. Daarnaast heeft hij meegedaan met de recreantencompetitie. Willy is jarenlang lid geweest van de badmintonvereniging.

Beiden hebben zij een voorliefde voor reizen met de caravan en dat doen ze al 48 jaar met veel plezier door heel Europa. Ook deze zomer gaan ze weer lekker met de caravan op pad. Laurens wordt dit jaar 80 en Willy 78. Willy heeft drie zussen in Canada en een broer in Amerika. 'Het is niet fijn als je familie zo ver weg woont' aldus Willy, ze is er in het verleden dan ook regelmatig naartoe geweest.

Willy zat met een groep dames van de badmintonvereniging bij Brownies en Downies, toen zij werd aangesproken om vrijwilliger te worden voor taalcoaching. In Rotterdam had zij jarenlang gewerkt voor de Voorleesexpress. Op den duur wilde ze niet langer met kinderen werken en sprak vrijwilligerswerk bij Taalcoaching haar meer aan.

Willy en Laurens zijn jarenlang pleegouders geweest van kinderen uit de crisisopvang. Ze hebben er gedurende hun leven wel veertig opgevangen. Met drie ervan hebben ze nog contact. Het oudste pleegkind is inmiddels 63. Crisisopvang kan gaan om opvang voor een dag, maar ook voor veel langer. Twee keer hebben ze moeders met hun baby's opgevangen. Hoe bijzonder het is, dat mensen naast hun eigen kinderen ook nog andere kinderen in crisissituaties willen helpen? Willy antwoordde daarop, dat ze nooit een betaalde baan heeft gehad en dat dit werk voor haar heel belangrijk was.

Laurens is 25 jaar leraar geweest in het beroepsonderwijs, bij de optiekopleiding. Daarna heeft hij gewerkt voor het Kenniscentrum voor de optiek. Tot zijn 73e heeft hij nog examens afgenomen en als hij het over zijn vak heeft, dan is hij nog heel erg enthousiast.

Willy is drie jaar geleden als taalcoach begonnen. Eerst met een man uit Turkije en daarna met een dame uit Peru. Met deze dame heeft ze het erg getroffen. Laurens begeleidt op dit moment een meneer uit Kaapverdië. Taalcoaching is nuttig om te doen en het is ook gezellig. Je krijgt een band met je leerling. Die is meestal erg blij met de lessen. Laurens heeft bij zijn lessen ook gebruik gemaakt van een boek voor toeristen van de ANWB over Nederland. Met zijn leerling heeft hij alle provincies besproken en ook alle wetenswaardigheden. 'Je moet het treffen met je leerling' aldus Willy. Bij haar eerste leerling was het meer maatschappelijk werk dan taal. Daar is ze dus vrij snel mee gestopt.

Tips voor nieuwe taalcoaches? 'Zorg dat je plezier hebt in het vrijwilligerswerk dat je doet en hou een open vizier. Ga zonder verwachtingen het gesprek aan met je leerling, maar bewaak wel goed je eigen grenzen'. Twee toppers hoor, die Willy en Laurens!