

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl



NUMMER 19
ZOMER 2021

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL

Taalcoaching Capelle

Voor jou en je kind! met enthousiasme ontvangen in Oosterhout

In september verwachten wij dan eindelijk met het door corona uitgestelde project *Voor jou en je kind!* te kunnen starten. In Oosterhout voert men dit al sinds 2019 uit. Daar is een evaluatie van verschenen waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Men begon in één school, waar ze de ruimte hadden, een enthousiaste locatiedirecteur en een actieve contactouder. De vrijwilligers wierf men uit de bestaande groep getrainde taalvrijwilligers en de VoorleesExpress. Zij volgden allen de training over *Voor jou en je kind!*. De school koos de ouders uit, allemaal moeders overigens.

De cursus begon met kennismaken en behoeften inventariseren. De boekjes van *Voor jou en je kind!* waren steeds de leidraad. Daaromheen allerlei taal oefeningen, waarvoor de school nuttige voor de ouders relevante informatie verstrekke. Denk aan nieuwsbrieven, informatie over het werk van de kinderen, de overgang naar de middelbare school, apps voor de ouders enz. Als afronding presenteerden de moeders zich.

Inmiddels zijn er meerdere scholen gestart, dankzij mond-tot-mondreclame. De inmiddels afgeronde cursus wordt door zowel vrijwilligers als ouders succesvol genoemd.

Het hele verslag [kun je hier lezen](#).

Van 2 t/m 9 oktober a.s. is het weer de *Week van het Nederlands*. Natuurlijk laat ook Taalcoaching Capelle deze week niet ongemerkt voorbijgaan. Zo zullen wij in de Huizen van de Wijk in Schenkel

en Middelwatering de eerste twee *DigiTaalpunten* (een samenwerkingsproject van de bibliotheek, de gemeente, Welzijn Capelle, Stichting Lezen & Schrijven en Taalcoaching Capelle) openen, de *Taalcoach van het jaar* kiezen en - als corona het toelaat - zijn we van plan na afloop van de feestelijke verkiezingsuitslag een leuke samenkomst bij *Brownies & downieS* te organiseren, want we staan te popelen om iedereen weer eens gezellig bij een drankje te ontmoeten!

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Mochten jullie trouwens iemand willen voordragen als kandidaat voor *Taalcoach van het Jaar*, laat het ons dan weten! Meer over de *Week van het Nederlands* [op hun website](#).



Gehannes met wachtwoorden

Er wordt nog weleens getobd met de wachtwoorden voor het Extranet (van Het begint met Taal) en voor ons Taalcoachplein op onze eigen website. Wij kunnen ons dat wel voorstellen; er verandert nog weleens wat. Heb je er problemen mee? [Stuur dan even een mailtje](#) en we komen bij je terug met duidelijke uitleg.



Kijk eens op de website van [Het Begint met Taal](#), of er iets bij staat dat jouw kennis kan verbeteren en het lesgeven (belangrijk!) jou nóg meer plezier kan geven!



de Bibliotheek aan den IJssel

Onze bibliotheek is inmiddels weer op de normale tijden geopend voor het publiek:

- ◆ maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur (tot 13.00 uur selfservice) en
- ◆ 's zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur.

Ook kan men voor verschillende activiteiten die tot voor kort 'online' waren, weer 'gewoon' naar de bieb komen. Kijk maar in [de agenda](#), die weer tjokvol leuke en leerzame bezigheden staat.

Daarover gesproken: heb je er weleens over nagedacht om je leerling aan te moedigen mee te doen met bijvoorbeeld het [digitale avondcafé](#), of met hun kinderen naar de, niet alleen leuke maar ook o zo nuttige, [voorleesmiddagen](#) te gaan?

Voor de één-op-éénlessen in de bibliotheek is het [protocol](#) ook enigszins aangepast.



Praathuis?

Dat is alweer heel lang geleden hè? We hopen echt dat we binnenkort weer een Praathuis kunnen organiseren. Op het terras van B&D misschien, na de vakantie. En als corona het ons toestaat natuurlijk, want de cijfers lopen weer op... We houden je op de hoogte!

- [Agenda van de bibliotheek](#)
- [Wat is er te doen in Capelle?](#)

Op de website

- [Nieuw protocol voor lesgeven in de bibliotheek](#)
- [Wandeling langs vrijwilligersorganisaties](#)
- [Voor jou en je kind! in Oosterhout](#)



Taalcoaching
Capelle

TAALCOACH



IN BEELD



Mijn naam is **Aartje van der Hoeven** en ik ben in 1952 geboren in de Jeneverstad Schiedam. Ik was een jaar of zeven toen ik ooit een speelgoedpiano kreeg. Trots liet ik hem aan de juffrouw op school zien. Ze vertelde mij over het notenschrift. Ik wilde daar meer van weten en er ging een wereld voor mij open. Maar er ontstond toch ook een kleine ergernis bij het bespelen van het pianootje: de zwarte toetsen waren er alleen opgeschilderd. Dat je daar niets mee kon dat vond ik jammer. Toen een buurvrouw hoorde van mijn teleurstelling mocht ik een poosje bij haar op een echte piano spelen en niet lang daarna mocht ik zelfs naar de Muziekschool. Dat was me wat! Pianoles!

Als de radio aanstond en mijn broer niet in de buurt was, dan luisterde ik naar klassieke muziek. Ik kan wel zeggen: "Music was my first love!", ook al wist John Miles toen nog niet dat hij dat nummer ergens in de toekomst zou maken (1976). Na de MULO kwam ik vanwege de Mammoetwet in de 4^e HAVO terecht, een klas die zou doorstromen naar de PABO. Nu maakt ieder mens natuurlijk wel eens fouten dus ook ik en ik koos die vakken die later voor de opleiding nodig waren, maar waar ik ook nog eens niet sterk in was. Ik strandde voortijdig. Gelukkig wees een muziekleraar mij erop dat ik met mijn muzikaliteit toch in het onderwijs kon werken.

En nu kon ik een combinatie maken van liefde voor muziek en liefde voor kinderen. Ik ging naar het Conservatorium en studeerde daar Algemene Muzikale Vorming. Het was de tijd van mijn leven. In 5 jaar tijd passeren veel verschillende soorten muziek waaronder Oude Muziek, Klassiek, Jazz, Moderne Muziek, Atonale Muziek, Gregoriaans.... Uit eerbied schrijf ik ze met hoofdletters... Alle studenten vormden samen het koor voor de wekelijkse koorrepetities. Heerlijk!

Naast het hoofdvak AMV deed ik drie bijvakken. Het belangrijkste vond ik wel zang. Heel nuttig om enigszins geschoold met de kinderstem om te kunnen gaan. De instrumentale bijvakken waren blokfluit en piano. De blokfluit is geen gemakkelijk instrument, je moet er zeker echt oren voor aan je hoofd hebben. Het voordeel van de blokfluit is het handige formaat om mee te nemen. In de klas is het heel handig om even de juiste toon te kunnen horen alvorens een lied te presenteren en klassikaal uit te voeren. Een stemvork vind ik nog handiger. De piano was bedoeld om een klas te kunnen begeleiden, maar de piano's zijn nogal dun bezaaid op basisscholen en/of ze zijn regelmatig ontstemd, dus gebruikte ik liever een paar akkoorden op de gitaar.

Na de opleiding heb ik op verschillende basisscholen mogen werken als vakleerkracht muziek. Ik gaf les op een MAVO en op een paar muziekscholen. Ook ben ik werkzaam geweest als muziekconsulent. Het consulentenschap had als doel de vaste leerkrachten van de klas te helpen bij het maken en geven van een goede muzikles. Het is natuurlijk altijd het mooiste als je eigen juf of meester die lessen geeft. Ramen open voor de frisse lucht! Eventjes zingen tussen rekenen en taal in. Het bevordert de prestaties, het is goed voor je welzijn, zowel fysiek als mentaal, weten we inmiddels dankzij de colleges van professor Scherder. Ik heb leerkrachten geweldige muzieklessen zien geven.

Tegenwoordig staat het vak muziek nogal in de belangstelling. Want zoals u weet, hebben we nu koningin Máxima die zo succesvol is met haar project "Méér muziek in de klas." Ik hoop dat de juffen en meesters allemaal muziek maken en zingen in de klas. Dus met de muzikale vorming op school gaat het vast helemaal goed komen. Muziek is taal. En taal.... daar zit muziek in!

Daarnaast is er een privéleven. Ik heb gelukkig hobby's. Ik hou van handwerken, zoals haken, breien, borduren. Ik volgde de opleiding coupeuse. Tussendoor werd ik moeder van 2 dochters. Ze zijn nu inmiddels 35 en 32 jaar oud. Dat is zo iets prachtigs! Mijn partner was werkzaam in de gezondheidszorg en daarom bleef ik thuis voor de kinderen. Ik heb er enorm van genoten totdat de liefde na 14 jaar over was en ik uiteindelijk solo achterbleef, om in muziektermen te spreken.

Het leek op goede timing toen het volgende op mijn pad kwam. Mijn vader werd ziek en ik kon mijn moeder bijstaan in de zorg voor hem.

Toen hij was overleden, bleek mijn moeder ziek te zijn. Zodoende werd ik haar mantelzorg. En na haar overlijden bleek ook mijn tante een zorgfamilielid nodig te hebben. Het sloot naadloos op elkaar aan. Het was zwaar maar heel dankbaar werk.

Na deze twee wat zwaarmoedige alinea's kan ik u melden dat ik uit het dal ben gekropen. En na verloop van tijd wilde ik toch graag wat omhanden hebben. Vrijwilligerswerk trok mij wel aan. Je nuttig maken en iets voor anderen doen zit wel in mijn bloed. Maar ik gunde het mezelf ook om naar iets luchtigs uit te kijken. Ik keek dus wat om mij heen en voilà daar was opeens Monique, u kent haar wel! En zij heeft mij toen gestrikt.

Taalcoaching, dat leek me wel wat. En het is ook echt heel leuk! Mijn eerste leerling heb ik ongeveer een jaar gehad op de bibliotheek en vanaf november 2020 leid ik een conversatiegroepje van 5 dames op Zoom. Ook dat vind ik heel leuk. We hebben het gezellig met elkaar en er wordt veel geleerd. En dat geldt ook voor mij! Sinds kort heb ik ook weer een een-op-een leerling. Een frisse start met een enthousiaste dame.

Het is allemaal heel leuk en het is fijn dat dit op Zoom kan. Toch hoop ik de groep en de een-op-een leerling gauw in het echt te kunnen ontmoeten.

Eigenlijk wil ik iedereen weer ontmoeten...



Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in **september**.
Wij wensen je een fijne vakantie toe!